

## “UIT DE KUNST”

Geïnspireerd door een Spaanse tegelvloer ontwerpen we zelf onze “tegels”...tegels met een rond patroon...een herhaling van vormen in het rond.....



stap 1: we schilderen een ondergrond, in het rond...



stap 2: we ontwerpen een vorm, door lijnen te

trekken en versieringen te maken...en we kopiëren dit ontwerp op een stukje foam door het met een potlood door te drukken. En dan halen we nog wat weg aan de randen met een prikpen. Zo! Mijn stempel is klaar!



Stap 3: Het feest kan beginnen, we gaan stempelen... we rollen de vorm in met drukinkt en drukken hem af op onze geschilderde ondergrond...



we stempelen een rond patroon, steeds hetzelfde hoekje van de stempel naar het midden.. zo wordt het een herhaling van de vorm in het rond.



We ervaren de kracht en de schoonheid van de herhaling, van de symmetrie, van ordening...







Ik wil wel een vloertje met deze “Spaanse tegels” in mijn huis! Johanna Teekman,  
25 januari 2019