

“UIT DE KUNST”



Groep 5 t/m 8 doet mee aan “Tekenfund!”
We gaan kunst maken voor een goed doel...
en via een eigen webwinkeltje verkopen we
allerhande producten met ons eigen
kunstwerk erop gedrukt...

Wat maken we?
Een landschap...
eerst schetsen,
dan schilderen...
met aquarelverf...
je kan dan heel
waterig, transparant
schilderen...het
wordt dan heel sferisch...maar
ook dekkend door minder water te gebruiken...



In ons landschap
gebeurt wat...er is
iemand of iets
aanwezig...een mens,
een dier... een object.
Doordat er iemand of
iets is, wordt het
eigenlijk een verhaal...

landschap zetten, tekenen we eerst en dan snijden we de tekening met een mes uit....
“negatieve” vorm van onze tekening. Nu kunnen we ergens in ons landschap deze figuur zeefdrukken....
Een zeefdruk kan je herhalen.... dus soms zien we hem twee keer!

Dat wat we in ons
we krijgen dan de



Je krijgt zo ook een mooi
contrast: de strakke gesneden
en gezeefdrukte vormen als
silhouetten in een losjes sferisch
geschilderd landschap....

Tot slot voegen we nog wat
details met kleurpotlood toe.





En nu....verkopen maar... ga naar onze webwinkels en kijk wat u allemaal kopen kunt met ons kunstwerk erop. Bij de ingang van de school zijn al onze landschappen te zien op een poster!

Johanna Teekman, 5 april 2019