

“UIT DE KUNST”

Het wordt al vroeg donker en het is bijna Kerst...groep 6, 7 7/8 en 8 maken voor ons kerstfeest in de kerk weer de “lantarentjesbomen” ...



Elk jaar worden de lantarentjes op een andere manier gemaakt... nu gebruiken we vliegerpapier...we vouwen het en knippen er vormen uit...

we plakken 2 lagen over elkaar heen...



We maken 2 zijanten van vliegerpapier ...voor de andere 2 kanten verven we nat met ecoline... met olie maken we dit papier transparant...

We versieren alle zijanten nog met de uitgeknipte vormen vliegerpapier...



...op de hoeken komen super dikke rietjes, waar de zijkantjes tegenaan geplakt kunnen worden... dit is een lastig karweitje en samen gaat het een stuk makkelijker...



tot slot vouwen we bloemen van zijdevloei... en steken die boven in onze super rietjes...





Prachtige kleurrijke lantarens...
hang ze maar in de boom.



Donderdag 22 december vieren we samen
ons Kerstfeest en voorin de kerk staan
dan de twee lantarentjesbomen...

Wij wensen u fijne feestdagen
en alle goeds voor het
Nieuwe Jaar.



Johanna Teekman, 19 december 2016