

“UIT DE KUNST”



2016 begint met een héle stapel hout... lange balkjes en dunne latten...



Timmer een Toren!

Hout meten... zagen met gebruik van een zaagplankje en kapzaag... timmeren... een nijptang trekt de kromme spijkers er weer uit..



Groep 6 en 6/7 maken per lesgroep één toren... In kleine groepjes worden onderdelen van de toren getimmerd, een rechthoekig zijpaneel of een scherpe driehoek voor de punt van de toren.

De kinderen van groep 7 en 8 werken ook samen in groepjes. Maar élk groepje maakt zijn éigen toren op zijn éigen manier.



Ingenieuze constructies ontstaan er... natuurlijk leiderschap neemt het voortouw... of een volledig gelijkwaardige samenwerking ontvouwt zich... de betrokkenheid is groot en de torens groeien...





met plastic bindkabels (ty-ribs) worden de verschillende onderdelen aan elkaar bevestigd...



Met behulp van schilderstape brengen we decoraties aan op ons timmerwerk...

We bedekken gedeeltes van het hout met stukjes tape...schilderen eroverheen... en halen de stukjes tape er weer af...



ook worden hele namen met tape geschreven...



We schilderen met acrylverf, zo worden onze creaties regenbestendig...

Wordt vervolgd, dit Torenverhaal!...



Johanna Teekman, 8 februari 2016