



## “UIT DE KUNST”

Met onze handen gaan we elkaar spiegelen, wat ik doe, doe jij ook..., net als het spiegelbeeld in de spiegel.



Spiegel je met elkaar in een cirkel dan ontstaat er een Mandala...



Nu gaan we met krijt aan de slag, ieder heeft een eigen deel van de cirkel. Om de beurt zijn we de leider en tekenen we

iets... de anderen doen het zo precies mogelijk na op hun eigen deel... als je de leider bent, gééf je jouw bijdrage... als je volger bent, neem je de bijdrage van de ander aan...



In gezamenlijkheid ontstaat er zo een prachtig harmonisch beeld...



wat je van te voren niet kan bedenken...

...je wordt steeds verrast...



het geheel is méér dan de som der delen



Bij een Caleidoscoop worden vormen weerkaatst door spiegels... dat gaan wij ook doen in onze "spiegel kast" : ...2 spiegels die rechtop staan in een hoek van 90 graden...we schuiven een vel papier precies in de hoek waar de spiegels samenkomen ...



we knippen vormen uit gekleurd papier en spelen al schuivend hier mee op de witte ondergrond...elke keer verandert het weerkaatste beeld wat we zien in de spiegels... nét als bij de Caleidoscoop verandert dit weerspiegelde beeld bij elke beweging...

Dan maak je je keuze en plak je de vormen vast...tot slot kan je nog met stift accenten maken, of versieringen aanbrengen...



Er ontstaan fantastische ornamenten...we ervaren de schoonheid van herhaling...



Johanna Teekman,  
30 juni 2017

